

Delikanlı bir Meslek

Doç, Dr. Muzaffer M. EVİRGEN

Sayın Meslektaşlar,

Sevgili Arkadaşlar,

Odanın gönderdiği yazıdan yılların hızla geçtiğini ve 20 yılda da yeni bir neslin geliştiğini 18 Mayıs 1974 tarihini görünce düşünüyoruz ve kabul ediyoruz.. Odamın kuruluşuna omuz vermiş ve daha sonra yönetim kurullarında görev almış bir jeoloji mühendisi olarak belki de mesleğimizin verdiği dinamik ve global düşünebilme ve değerlendirebilme yetisi sayesinde geçen bu süreyi, önceki günden söz edersesine bir yakınlıkta hissediyoruz.. İlk öğrencilik yıllarımızda verdiği bir konferansta görüp tanıdığımız Rahmetli Prof. Dr. Nafiz Pamir Hoca'nın o yaşına ve fiziki durumuna rağmen hala "delikanlı" olabilmesindeki cevherde bu mesleki avantajın şüphesiz rolü vardır. Ertesi gün araziye gidebilmenin, bu yaşlı gezegenin gizlerini ortaya çıkarabilmenin, açıkçası doğaya koşabilmenin heyecanını o yaşına rağmen yaşayan Rahmetli Prof. Pamir'in konferansını izleyebilmek, bizim için onu tanıyabilmek büyük bir şans idi ve ni tekimi birkaç yıl sonra da öldü.

Günümüzde de jeoloji mühendislerinin çalıştığı en önemli kuruluşların başında gelen M.T.A. Genel Müdürlüğü o zamanki adıyla M.T.A. Enstitüsü Direktörlüğü üniversiteler için hep büyük bir destek ve kaynak olmuştur. Bu nadide kurum hem yeni bölümlerin kurulmasında,

hem de yeni elemanların istihdamında, hep ana şefkati göstermiştir. Saygıyla hatırladığımız Doç. Dr. Sadrettin .Alpan çok uzun süren genel direktörlük yıllarında M.T.A. Enstitüsü' nü ve yerbilimleri çalışmalarını çok saygın bir yere getirmiş çok değerli bir isimdir. İşte hafızalarımızda geriye doğru gidilebildiğinde hemen ilik akla gelen noktalar, anılar..... Gençlik, delikanlılık taşkınlıklarına bile büyük bir olgunlukla cevap veren yöneticiler ve kurumlaşmanın en güzel abidesi olan M.T.A. Enstitüsü..... M.T.A. Genel Müdürlüğü bir okul olduğu ve ne olursa olsun geleneksel havasını da kaybetmediği için jeolojinin ülkemizdeki gelişmesinin de hep dinamosu olmuştur. Bütün yöneticilerini tekrar kutlamak isterim.,

Geçmiş geçmişte bırakmak doğrudur ama geçmişteki güzellikleri, iyi gelişmeleri ve yanlışları da unutmamak gerekir. Önümüzdeki yıllara sağlıklı durum değerlendirmesi yaparak ulaşmak durumundayız. Bu arada bir parantez açarak geçtiğimiz yıllarda Türkiye Jeoloji Kurumu'nun (T.J.K.) kapatılma kararının hiç de doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. 20. yılma ulaşan bir Jeoloji Mühendisleri Odası önemli bir kurumdur, 20 yıl geçmiştir ve kurumlaşmıştır.. 40 yılını aşmış bir T.J.K./nun ülkemizde çok önemli mesleki ve bilimsel kurum, olması ve uluslararası haklı şöhretine rağmen kapatılmasını bugün bile

pek anlayabildiğimi ve kabul edebildiğimi söyleyebilmem güçtür. T.J.K. ve J.M.O.'nun birlikte olabileceğinin ve birlikte kurultayların yapılabileceğini kanıtlayan her iki yönetim kurullarında da çalışan bir meslektaşınız olarak T.J.K./na yazık edildiğini de söylemek isterim.,

Değerli Meslektaşlarım, gezegenimize, konulara, sorulara global yaklaşabilen, laboratuvarı ve çalışma alanı doğa olan, dinamik, akılcı çözümlerle genç. ve delikanlı unsurunu özünde bulunduran bu meslekte yaşlılık-ihhtiyarlık hissine kapılmanız güçtür Büro çalışmaları ile arazi çalışmaları arasındaki gelişim mevsimlikler en güzel değişikliklerdir,.. Yaşadığımız bu duyguları bir benzetme yapacak olursak turfanda yetişen çilek, tadıyla güz geldiğinde damağımızda tadı kalan mandalınanın bıraktığı tazeliklere benzemez mi?

1990'lı yıllarda çevrecilerin sloganı olarak gelişen "Think Globally, Act Locally" aslında yerbilimcilerin de temel düsturu değil midir? Bır "çevreci-yerbilimct" ^formasyonunda meslektaşınız olarak Jeoloji Mühendisleri Odası'nın gelenekselleşmeye yönelik,, tutarlı, bilimsel ve süreklilik gösteren çalışmalarına her zaman destek vermemizin gerekliliğini hatırlatır, nice güzel 20 yıllar diller, sevgi ve saygılar sunarım •